

# Heimwee



## Vogels in plaats van vliegtuigen

TEKST JUDITH VAN MARLE

*Het zal je maar gebeuren: je bent zeventien jaar oud, wordt gebeld door je moeder dat je de volgende dag mee kan rijden naar Luxemburg om je zus op te halen en dertien jaar later woon je er nog steeds!*

**H**et overkwam Geertje van Ommen, nu dertig jaar oud. Haar moeder, opa en oma, tante en oom gingen al jaren naar dezelfde plek in Beaufort, Luxemburg. Dat was hún plekje, met het hotel met z'n acht kamers en het goede restaurant. Toen bleek dat er een vacature openstond, raakte Geertjes oudere zus direct enthousiast. Na één nachtje was de heimwee voor haar echter niet meer vol te houden. Zo gebeurde het dat haar zus terugkeerde naar Nederland, Geertje voor het eerst in haar leven in Luxemburg aankwam, de plek van haar zus in het hotel-restaurant overnam en er niet meer is weggegaan.

### Dichte luiken

De sfeer in het kleine hotel-restaurant beviel deze introverte maar toch ook avontuurlijke dame. Het is een familiair bedrijf, met een klein groepje medewerkers. Daarnaast is de omgeving prachtig. Geertje: "Het wordt hier Klein Zwitserland genoemd, vanwege de mooie rotsachtige omgeving waarin het prachtig wandelen is, met de bloemen, bossen en beekjes." In het bedrijf staan de medewerkers voor elkaar klaar, er komen heel wat vaste gasten over de vloer en er hangt om die redenen altijd een intieme sfeer. En dat is prettig, want inburgeren in Luxemburg is niet gemakkelijk. "In Nederland begroet iedereen elkaar, zijn er open ramen met open gordijnen. Hier in Luxemburg gaan de rolluiken naar beneden zodra de zon ondergaat. De mensen hier zijn erg op zichzelf en op hun eigen familie gericht."



### Heb geduld

Toch lukte het Geertje om zich te settelen door een praatje te maken met de gasten én met de mensen uit het dorp. Haar dorpsgenoten stellen dat op prijs en zien haar inmiddels als een van hen. Ze heeft dan ook twee gouden tips voor wie naar Luxemburg wil emigreren: "Leer de taal die in het gebied gesproken wordt, want dat wordt hier zeer op prijs gesteld. En heb geduld: het kost tijd om geïntegreerd te raken, vooral door de geslotenheid van de Luxemburgers." Haar vriendenkring is momenteel niet groot, maar dat kan ook niet anders want ze werkt tijdens het seizoen zeven dagen per week. Ze maakt lange dagen en het hoogseizoen duurt van Pasen tot aan de herfstvakantie. Aan het einde van het seizoen heeft ze dan ook vooral behoefte aan haar welverdiende rust. "Maar tijdens deze winterslaap gaat de tijd wel erg langzaam en aan het einde van de winter ben ik blij dat de drukte weer gaat beginnen."

### Duur leven, hoog salaris

Geertje beschrijft Luxemburg als een prachtig land, met gesloten maar vriendelijke mensen. "Nog een tip: als je hier een huis wilt kopen, moet je veel geld meebrengen... Vastgoed is hier duur, ook de basislevensbehoeften zijn duurder dan in Nederland. Daarentegen zijn de salarissen fors. Elke Luxemburger werkt eigenlijk voor de overheid en krijgt riant betaald. En als je werkt, is je sociale zekerheid goed en automatisch geregeld en worden pensioen en zorgverzekering van je salaris betaald." En Luxemburg voelt erg veilig, aldus Geertje. "Er is hier minder criminaliteit. Als je vergeet om je auto op slot te zetten staat deze er de volgende dag gewoon nog." Mist ze iets aan Nederland? Over die vraag hoeft ze niet lang na te denken: "Naast mijn familie: de trein! Ik woonde vroeger langs het spoor en hoorde altijd de trein voorbijkomen. Nu hoor ik alleen maar vogels. Maar het geluid van de vliegtuigen van Schiphol mis ik dan weer niet." Wel mist deze trotse tante haar familie en is ze blij als familie haar komt opzoeken, of zij even naar Nederland gaat. Toch is haar antwoord betreffende haar toekomst resoluut. "Mijn toekomst ligt hier. Ik ga verder met het bedrijf en blijf hier wonen. Ik ben getrouwd met het bedrijf, maar houd ook van deze plek, met de prachtige natuur en het geluid van de vogels 's ochtends vroeg." ■

Meer info over het hotel en restaurant in de rubriek B&B op pagina 26 en op [www.aubergerustique.lu](http://www.aubergerustique.lu)

Judith van Marle verhuisde in 2019 met haar gezin (man en twee dochters) naar Parijs. Ze werkt als GZ-psycholoog voor Affectivity therapy + coaching [www.affectivity.com](http://www.affectivity.com) / [info@affectivity.com](mailto:info@affectivity.com)